



Mijn koers weer gevonden !

Een paar maanden geleden klopte ik bij Jos aan omdat ik met het veelgehoorde 'dertigers-dilemma' te maken kreeg. Ik voelde me al enige tijd stuurloos, niet wetende waar ik op moest focussen in mijn loopbaan. De lijnen die mijn koers zouden moeten aangeven waren vervaagd. Direct bij het allereerste gesprek merkte ik dat Jos mij kon helpen mijn gedachten te ordenen en de 'mist' wat te laten optrekken. Ik kreeg het vertrouwen dat hij me kon begeleiden in het ontdekken van mijn missie en heb dan ook met beide handen de opdrachten uit het koersonderzoek vastgepakt. Ik heb dit ervaren als een paar pittige weken, maar wel enorm waardevol. Ik heb mezelf en mijn dromen een stuk beter leren kennen en dat was een aangename kennismaking. Inmiddels weet ik beter wie ik ben, wat ik wil en hoe ik dat ga bereiken. Zonder hulp van Jos was me dat niet gelukt. Ik zie hem niet alleen als coach, maar ook als mentor en inspirator.

S.S.